

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Volg je intuïtie en geef niet op**

“De manier waarop je bepaalde dingen doet voor jezelf is heel belangrijk. Je hoeft niet onmiddellijk te denken dat je iets moet doen voor anderen, want daarin worden veel fouten gemaakt. De mens denkt, als hij of zij iets geleerd heeft, dat hij onmiddellijk klaar moet staan voor anderen om dat onmiddellijk in praktijk te brengen. Nee, wees voorzichtig, durf ook traag te zijn, maar ga toch door, geef niet op.

Het is zoiets als een weg afleggen. Blijf stapje voor stapje in de richting gaan die je gekozen hebt en waarvan je weet: ‘kijk, dat betekent iets voor mij.’ In die zin moet je proberen jezelf te volgen. Volg je intuïtie, het diepste van jezelf, je hart en weet dat je daarmee iets doet wat belangrijk is.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”  
(uit hoofdstuk 8: ‘De juiste levenshouding’) © Mayil.com